



GR 128: bossen, boeren en buitengewone vergezichten



In het hart van West-Vlaanderen gaat een waar wandelwalhalla schuil. Zo doorkruist ook de met natuurschoon gezegende maar nog vrij onontdekte GR 128 Vlaanderenroute onze streek. Blogster Maaïke Clarysse trok in april haar wandelschoenen aan en ging voor ons op pad.

Het startpunt van deze wandeling ligt in Moorslede, de eerste gemeente van het West-Vlaamse hart die de GR 128 aandoet. Tijdens dit tracé, zo'n 11 km lang, laat je de drukke steenwegen letterlijk naast je liggen. Je baant je een weg langs de kronkelende boerenwegels en het goed verscholen Koekuitkasteel.

De vele noeste landbouwers die je onderweg tegenkomt, doen het stereotype van de sympathieke, hardwerkende West-Vlaming alle eer aan. Terwijl jij de rust van het omliggende platteland ten volle in je opneemt, knikken ze je vriendelijk maar gezwind goeiedag. Want de boer, die ploegt nu eenmaal voort.

Van begin tot eind is de weg bezaaid met ontluikende bloesems en bomen in kleurrijke bloei. Vrolijk kwetterende Kieviten vergezellen je op je tocht. Je proeft het met al je zintuigen – de lente hangt in de lucht.

Eindigen doe je via de nostalgische kasseien die uitgeven op de groene long aan de stadsrand van Roeselare: het prachtige Bergmolenbos. Een waardig slotstuk en fraaie bekroning van dit eerste deel van de GR 128.

Aan de overkant lonkt het Sterrebos, de start van de volgende etappe. Het kriebelt om verder te ontdekken. Dit smaakt absoluut naar meer!

Benieuwd naar het volledige verslag?

Check dan Maaïkes blog
www.maaiohmaal.com of
www.westvlaamsehart.be/GR128

