

Gespot in de Leiestreek

De Leiestreek is een prachtige regio die panorama's langs het water afwisselt met boeiende citytrips. Het perfecte excuus dus om je auto even op stal te laten en te voet of met de fiets op verkenning te trekken. Wij trapten langs een heel gevarieerde route van Roeselare tot Kortrijk.

Helaas pindakaas, ook vandaag behoren exotische reizen nog even niet tot de realiteit. Dat hoeft echter geen ramp te wesen. Het geeft ons immers de tijd om zo veel mogelijk schoons in eigen land af te vinken. Neem nu de Leiestreek, een quasi onontgonnen schatkist. Toerisme Leiestreek publiceerde een handig en inspirerend magazine met tien 'Leietrips': kant-en-klare routes die over autovrije jaag-, wandel- en fietspaden naar fotogenieke plekjes, creatieve ondernemers (de zogenaamde 'Leiespots') en bijzondere bezienswaardigheden voeren. Bladerend houden we halt bij trip nummer 9, 'Lekker autovrij op de fiets', een driedaagse fietstocht die vanuit Roeselare tot in Kortrijk leidt. Het beloven een paar stevige maar bevredigende ritjes te worden. *Allez, roulez!*

Op bedevaart in Dadizele

Ons avontuur begint op een zonnige ochtend aan het station van Roeselare. Hier kan je bij de grote RSL-letters een eerste selfie maken. Zo weten je vrienden meteen waar je bent! Wie tijd genoeg heeft, kan in de stad een heel weekend vullen, maar ik heb kilometers voor de boeg. Nadat ik m'n lunch heb opgehaald bij Bar Julien aan De Munt, bestijg ik m'n stalen ros voor de eerste etappe van de dag.

Zo'n vijftig kilometer later zet ik voet aan grond in het mooie Dadizele. Centraal in dit gezellige dorpje staat een verbazend indrukwekkende basiliek – dit is al eeuwen een bedevaartsoord – met daarachter een uitgestrekt kasteeldomein. Perfecte decor voor een picknick. Binnen in het kasteel vind je Château Superette, een winkeltje waar men

allerlei streekproducten verkoopt die deels gemaakt worden door mensen met een beperking. Heerlijk om hier even rond te snuisteren.

Even verderop ligt Wijdomein Ravenstein. Rond deze hoeve wordt nog maar drie jaar wijn verbouwd, maar het aanbod is al verrassend uitgebreid en de wijnwinkel is open op afspraak. Gelukkig ligt m'n eerste slaapplek vlakbij. De Schoone Dreve is een knusse B&B in een oude tabakswekerij. Een verkwikkende nachtrust als voorbereiding op wat morgen volgt.

- > **Bar Julien**, De Munt 32, Roeselare, barjulien.be
- > **Château Superette**, Remi Dewittestraat 6, Dadizele, marienstede.be/chateau-superette
- > **Wijdomein Ravenstein**, Kruisekestraat 296, Wervik, wijdomein-ravenstein.be
- > **De Schoone Dreve**, Kruisekestraat 283, Wervik, deschoonedreve.be

Cruisen langs de Schelde

Op dag twee staan er minder stops op het programma, waardoor je ten volle geniet van de weidse landschappen langs het water. In Wevelgem trakteer ik mezelf op een stevig cafeïneshot in Coffee Station by Mi KaaZa en ik kies er meteen ook mijn lunch uit. Twintig kilometer verderop, bij het Orveytbos in Moen, vind ik een mooi plekje aan het Sint-Pietersbrugje voor een middagpauze.

Een andere leuke tussenstop is het dorpje Bossuit, op het punt waar het kanaal in de Schelde vloeit. Daar ligt de Vespabar. De zomerbar is nu nog niet geopend, maar je kan er wel terecht voor take-away drankjes en snacks. Ook vespa's kun je er huren, mocht het trappen niet meer lukken. Vlakbij vind je met de trailerhelling en de mooie aanlegsteiger twee



1. Rarara, waar ben ik? Juist, in Roeselare!
2. Genieten langs het water in Bossuit.
3. Lekkers van Tarterie als beloning.

4. Duik eens in een elektriciteitscentrale.
5. Ook in Kortrijk is het water altijd vlakbij.
6. Grote bouwwerken in het kleine Dadizele.



unieke fotostops langs het water – perfect om je Instagram mee te voeden.

Slapen doe ik met zo'n 55 kilometer in de benen in 't Bed en de Tafel. Zoals de naam al doet vermoeden, kun je op deze idyllische locatie ook lekker dineren. Want dat heb je wel verdiend!

- > **Mi KaaZa**, Stationstraat 1, Zwevegem, mikaaza.be
- > **Vespabar**, Oeverstraat 3, Avelgem, vespa2rent.be
- > **'t Bed en de Tafel**, Scheldelaan 20, Avelgem, bed-en-tafel.be

Nieuw leven voor industrieel erfgoed

De laatste dag leidt opnieuw tot in Zwevegem – aan de andere kant van het kanaal deze keer – waar ik Trans-

fo bezoek, een oude elektriciteitscentrale die volop herontwikkeld wordt. Je kan hier kicks beleven in de gigantische duiktank, langs het touwenparcours en via een deathride vanaf één van de torens. Glamping is ook een mogelijkheid, of een tandem huren voor een picknick-fietstocht. In de zomer staat hier een buitenbar, waarrond concerten gegeven worden. Je kunt een *escaperoom* huren en lokale bieren proeven in de brouwerij. In coronatijden waag je je met je gezin aan het Transfo Circuit, een interactieve tocht langs een tiental proeven. Indrukwekkende site en zonder twijfel dra een absolute trekpleister voor de streek.

> **Transfo**, Blokellestraat 113b, Zwevegem, transfozwevegem.be

Thuiskomen in Kortrijk

Mijn odyssee door de Leiestreek eindigt in Kortrijk: een grote, gezellige stad vol historische bezienswaardigheden. Bezoek indrukwekkende monumenten als de Broeltorens, het Belfort en de Sint-Maartenskerk, verken het mooie begijnhof, ga lekker shoppen of zet je op een hip bankje langs de verlaagde Leieboorden. Ikzelf hou het als beloning voor m'n inspanningen bij een verse quiche en een chocoladetaartje van Tarterie aan de Grote Markt – de laatste Leiespot van deze trip. Laat die zomer nu maar komen!

- > **Kortrijk 1302**, Groeningestraat, kortrijk1302.be
- > **Tarterie**, Grote Markt 44, tarterie.be

In samenwerking met Toerisme Leiestreek

NAAR DE LEIESTREEK

Voor meer info over de Leiespots surf je naar toerisme-leiestreek.be/leiespots. Wie het gratis magazine met de verschillende Leietrips wil bestellen, kan dit via toerisme-leiestreek.be/nl/leietrips. Je vindt er ook een overzicht van alle coronaproof initiatieven.