

# Greeter van de Leiestreek



Greeters zijn strikt genomen geen gidsen, maar vrijwilligers, die onbezoldigd op een enthousiaste manier hun liefde en trots voor hun regio delen met bezoekers. Ze nemen maximaal 6 personen (geen groepen) mee te voet of op de fiets door de Leiestreek, en vertellen persoonlijke verhalen. Ze tonen hen leuke plekjes, gezellige cafeetjes of restaurantjes, attracties enzovoort.



Dirk Vandenberghe (Dadizele, Moorslede)

Tijdens een wandeling met Dirk in Dadizele kom je alles te weten over het rode draadje in de neogotische basiliek, het verdwenen Dadipark, de boegbeelden Ridder Jan en de Pompeschitter en het historisch kasteel Mariënstede.

Beschikbaar vanaf januari 2019.

Taal: NL - [dirk\\_vandenberghe@telenet.be](mailto:dirk_vandenberghe@telenet.be)

## Contactinformatie

- **Toerisme Dadizele**

't Torreke

Plaats 6  
8890 Dadizele

o  056 50 91 00

o  [toerisme@moorslede.be](mailto:toerisme@moorslede.be)

## Openingsuren

Vandaag gesloten

Morgen open van 08:30 tot 12:00

[Alle informatie](#)