



# Sint-Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk is een gotische hallenkerk, herbouwd na WOI. In de kerk is een zwarte madonna van Loreto aanwezig uit 1624. Op 2 april 2006 werd in de zijbeuk van de Sint-Martinuskerk van Moorslede een devotiecentrum van Pater Lievens ingewijd. In een sarcofaag zitten resten van de beenderen van de rechterhand van Pater Lievens. In deze kerk is het memoriaal voor Pater Lievens gehuisvest. Alle info over het memoriaal en Pater Lievens vind je [hier](#)!